

”Djupt i mörkret lyser hoppet om ett svar”

Lukaspassionen

Mark Levengood evangelist

baryton **Carl Ackerfeldt**

Kira Lankinen, orgel • **Emil Hammar**, cello • **Alexandra Särström**, sopransaxofon • **Mirjam Hübinette**, sopran • **Canzonetta** • **Orsa kyrkokör** • **Kettil Skarby**, dirigent

konsertintroduktion **Göran Greider**

Gottsunda kyrka

Lördag 18 mars och söndag 19 mars klockan 16.00

Biljetter: 225 kr via kulturbiljetter.se
eller vid entrén



Lukaspassionen – drama i Jerusalem!

Inför påsken kan du följa den dramatiska passionsberättelsen på svenska under framförandet av *Lukaspassionen* i Gottsunda kyrka. Här får du uppleva den upprörda stämning som måste ha rått i Jerusalem under Jesu sista dagar.

Lukaspassionen av Rolf Martinsson ur-uppfördes 2012 under påskveckan i tolv kyrkor spridda över tolv stift, bland annat i Uppsala Domkyrka. Sedan dess har originalversionen av verket framförts runt åttio gånger och i år görs den för första gången på tyska i Zürich.

Rolf Martinsson är en av Sveriges internationellt mest framförda samtida tonsättare. Stilistiskt blickar verket både bakåt och framåt – det tar avstamp i Lukas-evangeliet och barockmusiken och svingar sig fram till vår tids tonspråk.

Sångtexter skrivna av poeten och journalisten **Göran Greider** väver samman de gamla bibeltexterna med tyngd och skönhet. Han kommer att introducera verket vid konserten. Uppsalapoeten och prästen **Lars Björklund** har skrivit en innerlig och hoppfull text, som ligger centralt i verket.

Mark Levengood, välkänd för alla, är verkets evangelist – en uppgift som oftast tas om hand av en tenor eller sopran. Men så blir det inte den här gången. Barytonsolisten **Carl Ackerfeldt**, känd från operahus och konsertsalar runt om i Europa, sjunger Jesuspartierna.



Foto: Stellan Herner

Mark Levengood.

Framförandena i Gottsunda kyrka i mars leds av **Ketil Skarby** och är ett samarbete mellan Uppsalakören Canzonetta och Orsa kyrkokör. Här framförs en något bearbetad version.

Svek och sorg som leder till ljus och hopp

Det är kaos i Jerusalem! Laglösheten härskar. Grupperingar och klaner kämpar mot varandra. Upprorsmakare med olika syften gör livet osäkert och skrämmande för människorna. Men här finns också fredsmäklare och frälsare. Vem ska man tro på?

De dramatiska händelserna avlöser varandra. Maria går där ensam, och sorgen bland kvinnorna vid graven griper tag i oss. I andra avsnitt skanderar folket i kraftfulla körsatser fyllda av ilska och svek. Men även innerlighet och hoppfullhet finns med i berättelsen. Detta rör oss alla; det berör oss alla.



Varmt välkommen till Gottsunda kyrka den 18 eller 19 mars!

canzonetta.se