

Ett himla spel

Kom med till himlen och träffa
Gustaf Fröding och hans syster Cecilia!

Konsert på Värmlands nation
Lördag 8 februari 2020 kl 15.00

Ur programmet:

Det är skimmer i molnen (Mando Diao)

Kung Liljekonvalje (David Wikander)

Gustaf Fröding – Samuel Jarrick, baryton
Cecilia Fröding – Ulrika Skarby, mezzosopran

Pianist – Eric Skarby

Kören Canzonetta

Dirigent – Kettil Skarby

Biljetter à 150 kr via körmedlemmarna och vid ingången

Ett himla spel

Kom med till himlen och träffa **Gustaf Fröding**. Han blir glatt överraskad då han efter några år i himlen får träffa sin syster **Cecilia**. Den 8:e februari är det exakt 109 år sedan Gustaf dog, nej, då han föddes på nytt i himlen – det ska vi fira!

De har mycket att tala om från livet på jorden; Cecilia är full av kärlek till sin lillebror. Stundom beundrande, stundom kritisk. Dialogerna – skrivna av Gunilla Öbrink och Lennart Prage – varvas med några av Gustafs mest älskade texter i de mest älskade tonsättningarna! Solosånger och körsånger. Välkomna till Värmlands nation 8 februari 2020 kl 15.

Gustaf gestaltas av **Samuel Jarrick**, barytonsångare från Stockholm. Han har bland annat spelat Shaunard i *La Bohème*, Papageno i *Trollflöjten*, titelrollen i *Don Giovanni* och Karlsson själv i *Karlsson på taket*.

Rollen som storasyster Cecilia görs av **Ulrika Skarby**, bördig från Uppsala. Hon debuterade med titelrollen i *Carmen*. Hennes Isabella i Rossinis *Italienskan i Alger* blev hyllad av kritikerna. Nyligen spelade hon Florence Pike i Brittens opera *Albert Herring* på Värmlandsoperan.

Båda sångarna hade huvudroller i *Snäll rebell* – en operasaga fritt efter *Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton* av Tage Danielsson. Gruppen Opera-improvisatörerna och dess publik har haft fina stunder tack vare bl a Ulrikas och Samuels sång, gestaltningförmåga och kreativitet i stunden!

Pianist är **Eric Skarby** – kusin till den ena av sångsolisterna. Gedigen utbildning vid KMH och nu mycket engagerad som pianist, ackompanjatör och dirigent. Denna kväll skulle han ha spelat på Cirkus – *Häxorna på Eastwick* – men han valde Fröding. Han har ju värmlands-blod på fädernet.